

NEDERLAND KLEURT ROOD

OP DE INTERNATIONALE DAG TEGEN GEWELD TEGEN VROUWEN

- > ontwikkel wetenschappelijk overheidsbeleid, controleer en handhaaf regelmatige verplichte voorlichting & workshops
- > bij beleid en voorlichting aandacht voor racisme, homofobie en transfobie
- > bestraf feminicide als haatmisdrijf
- > verbied objectiverende reclames
- > zekere banen voor iedereen
- > gratis kinderopvang voor iedereen
- > stop samenwerking met reactionaire regeringen

Zie de rest van onze eisen op: voorwaarts.net/stop-geweld-tegen-vrouwen/

Strijden tegen geweld tegen vrouwen is nog altijd nodig in Nederland, een kleine greep uit de schrikbarende cijfers:

- > 45% van alle vrouwen in Nederland maakt fysiek of seksueel geweld mee.
- > 1 op de 8 vrouwen wordt slachtoffer van verkrachting.
- > 75% van de moorden op vrouwen worden door een (ex-)partner gepleegd.

Wat is het beleid van de Nederlandse regering en de EU tegen geweld tegen vrouwen?

En een keer per jaar is er de campagne 'Nederland kleurt oranje tegen geweld tegen vrouwen.' Een totale schijnvertoning. Als het aankomt op concreet beleid, wordt er weinig aangepakt. De Nederlandse overheid schuift haar verantwoordelijkheid af op werkgevers door hun verantwoordelijk te maken voor beleid om seksuele intimidatie en geweld tegen te gaan. Geweld en intimidatie op de werkvloer blijft echter een structureel probleem.

De Nederlandse regeringen en de EU steunen daarnaast reactionaire regimes in landen waar geweld tegen vrouwen zelfs wettelijk is toegestaan!

Geweld tegen vrouwen is een maatschappelijk probleem

Problemen staan niet los van de maatschappij waarin we leven. Het zijn kenmerken van het kapitalisme, een systeem dat armoede, werkloosheid en andere problemen creëert voor vrouwen en mannen van de werkende klasse. Hierdoor kan de relatie in een gezin

verzieken wat kan leiden tot huiselijk geweld.

In een kapitalistische maatschappij met constante werkloosheid zijn er te weinig (zekere) banen én is er onvoldoende geld voor zorg, dus wordt verwacht dat individuele vrouwen deze onbetaald leveren. Hierdoor kunnen vrouwen ook niet meer dan parttime werken. Zo blijven ze echter economisch afhankelijk van hun partner en daardoor ook kwetsbaar voor geweld.

Heeft vrouwenonderdrukking altijd al bestaan?

Nee. Voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis hadden vrouwen een hoog aanzien door hun rol in de primitieve maatschappijen. Onderdrukking en geweld tegen vrouwen is ontstaan met de ontwikkeling van de klassenmaatschappijen en de opkomst van het private eigendom van de productiemiddelen. Door de rolverdeling kwamen cruciale productiemiddelen namelijk in handen van mannen. Vrouwenonderdrukking verschilt echter per klasse. Werkende vrouwen zijn onder het kapitalisme dubbel onderdrukt: als loonarbeider én als verzorger in huis. Alleen maar omdat de kapitalisten dan meer winst kunnen maken!

Hoe komen we dan weer van vrouwenonderdrukking af?

Op korte termijn zijn hervormingen belangrijk voor onmiddellijke verbetering. Maar om geweld tegen vrouwen, vrouwenonderdrukking en ongelijkheid helemaal te overkomen, is er een andere maatschappij nodig. Een socialistische maatschappij, waar de economie en de macht in de handen liggen van de werkende vrouwen en mannen. Met economische gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid, collectieve zorg, meer vrije tijd, zonder seksisme: de start van onze volledige emancipatie! Dat dit kan hebben socialistische maatschappijen in het verleden al bewezen. Om dit mogelijk te maken is een revolutionaire verandering vereist, want alleen het socialisme-communisme zal een einde maken aan de dubbele uitbuiting van vrouwen. De strijd voor het socialisme gaat hand in hand met de strijd voor de emancipatie van alle vrouwen.

**DAAROM KLEURT NEDERLAND NIET ORANJE,
MAAR ROOD TEGEN GEWELD
TEGEN VROUWEN!**



**communistiche
jongerenbeweging**

van nederland

WWW.VOORWAARTS.NET

volg ons ook op:

